



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG



Heiligen op de loop

Nu met Allerheiligen voor de deur aandacht voor een paar heiligen die niet meer in de stad terug te vinden zijn.

Over Sint Nicolaas werd eerder bericht dat hij waarschijnlijk verdwaald is ergens in Wallonië. Na een lezerstip is onderzoek gedaan bij het huis van de inmiddels overleden John Maillard in Embourg onder Luik. Hij moet bij de verkoop van Achter de Comedie 18 in de tachtiger jaren de steen uit de tuinmuur hebben gehaald en meegenomen, maar de Sint is in Embourg niet te vinden en bij de weduwe verder ook onbekend. Volgens haar zou Visé waar Dhr. Maillard sr woonde een tweede mogelijkheid kunnen zijn, maar de aanwijzing is zo vaag dat je alleen maar kunt hopen op een toevalstreffer.

Dan is er nog ST ELOY, de patroon van de grofsmeden die als gevelbeeld te zien was boven de deur van het Smeetshuys, Grote Staat 12 (nu onderdeel van de Hema). Net als vele andere puien in deze winkelstraat (mèt gevelsteen) geslachtofferd om plaats te maken voor grotere 'kiekoets' of zelfs een hele nieuwe gevel.

ST FRANCISCVS XAVERIVS is rond 1980 nog door gevelsteen-speurder Jan Matthijssen gezien, ingemetseld in de kelder muur van Lenculenstraat 14 en daar ook gefotografeerd. Daarna is de steen ooit uitgebroken en vervolgens spoorloos verdwenen, Wie weet of en waar Sint Franciscus mogelijk bewaard is gebleven?



www.maastrichtsegevelstenen.nl
vmg@maastrichtsegevelstenen.nl