



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 14-09-2011

Gedenkstenen WO II

Vandaag 14 september viert Maastricht de bevrijding van de stad in 1944, 67 jaar terug. Van dat heuglijke feit wordt met gedenktekens hulde gebracht aan onze Amerikaanse bevrijders van de Old Hickorydivisie. Met de andere ruimer vertegenwoordigde oorlogsgedenkstenen worden slachtoffers en gebeurtenissen uit WOII herdacht. Maar niet iedereen heeft daar blijkbaar een boodschap aan zoals de koperdieven die de plaquette van 'Wolder herdink' hebben gestolen.



Een overzicht van Maastrichtse 'oorlogsgevelstenen' is als onderdeel opgenomen op de VMG-site bij 'Nader bekeken' onder de naam 'Maastricht herdenkt WOII'.

www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/WOII/oorlog.htm



NOETS MIE OORLOG
Wolder herdink

Frans Aerts	+ 05-10-1923	+ 23-01-1947
Hans Cooze	+ 31-08-1918	+ 27-06-1945
Paul Comwin	+ 17-08-1901	+ 24-03-1944
Mariake Haanen	+ 23-08-1884	+ 11-11-1947
Nicola Haasen	+ 19-11-1921	+ 25-05-1944
Brent Hecker	+ 05-10-1928	+ 14-04-1947
Claraes Hogendruen	+ 17-12-1921	+ 04-01-1941
Hugo Paulissen	+ 21-06-1912	+ 18-12-1942
Het Swets	+ 14-11-1890	+ 10-01-1945
Nandus Vandenbergom	+ 21-10-1924	+ 04-10-1944
Paul Veerkamp	+ 16-06-1927	+ 12-06-1944
Gerard de Vet	+ 24-05-1917	+ 12-12-1944



HIER WERD OP 10 MEI 1940
AAN DE DUITSE INVAL
WEERSTAND GEBODEN DOOR EEN
SECTIE VAN HET GRENSBATALJON
VAN 12 REGIMENT INFANTRIE
HET GARNIEDENSCONTACT 1995