



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 28-11-2012

## Sporen in de Sporenstraat

Wim Fischer (ja, die van Maison Louis vroeger) heeft het geweten!  
Na een vertraging van meer dan een jaar door een (peperdure)  
archeologische opgraving en gesteggel rond bouwvergunningen is nu in  
september 2012 eindelijk de schutting weg in de Sporenstraat.



Door de late oplevering zijn de (ruiter)sporen, gedateerd MMXI (2011), dus ruim een jaar te laat zichtbaar geworden.

De steen, die verwijst naar de straatnaam, die ook weer van een voormalige huisnaam/uithangteken op de hoek van de straat is afgeleid, is gekapt door frater Leo Disch van Mamelis, die op het gebied van beeldhouwwerk zelf ook zijn sporen ondertussen wel verdiend heeft en waarvan in de gehele provincie werk terug te vinden is.

