



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 15-05-2013

## Liège, on y va

Half Maastricht komt regelmatig in Luik. Ligt tenslotte ook zo'n beetje naast de deur. En al is dan de zondagse (vlooien)markt op het Bat of het winkelgebied in de binnenstad vaak de bestemming, het is beslist de moeite waard om ook daar eens 'nao bove te kiekje'.

Luik heeft - niet helemaal onterecht - de naam van een grauwe industriestad te zijn, met veel slecht onderhouden huizen en monumenten. Maar ook daaraan is nog veel vergane glorie te ontdekken voor wie er oog voor heeft, want Luik heeft eveneens een rijke gevelstenen traditie en al mag er dan veel verdwenen zijn; er zijn er nog heel wat, zoals bv deze drie.

Toch binnenkort maar weer eens lekker naar Luik! Het kan nu weer na die winterlente © En de 'boulets à la Liégeoise' zijn tenslotte ook niet te versmaden.

Voor een (eerste) kennismaking met Luik: [www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/LUIK.pdf](http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/LUIK.pdf)

Zie ook <http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenBelg/%25Luik.htm>

