



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 26-02-2014

## Gelukkig hebben we de foto's nog ....

Oude gevelsteeninventarissen maken duidelijk dat er in de loop der tijd de nodige gevelstenen zijn verdwenen. Het loodje gelegd bij een verbouwing, gesneuveld in een depot (echt waar!) of bij een verkoop/verhuizing meegenomen. Ja, zelfs uit de gevel gestolen en verpatst.

Het verhaal over het oorlogsmonument en I DEN GRODEN HEYWAGEL (in een van de vorige afleveringen) laat zien hoe belangrijk het is om de zoektocht naar verloren (gewaande) gevelstenen voortdurend aan de grote klok te hangen.

Soms levert dat wat op, maar in veel gevallen blijft het echter 'schrijf maar op voor jammer' en 'gelukkig hebben we de foto's nog.'

Zoals die van DEN GOUDEN RINCK (Wolfstraat), de Haan (Hoogbrugstraat) en het Hondje van het Misericordeplein, waarvan op basis van een oude foto een moderne versie is herplaatst.





Eveneens met de noorderzon vertrokken de Wildeman. Hij lag in 1912 nog bij het geschiedkundig museum in de kelder van het Dinghuis. Helaas, foetsie, weg. Alleen het losse onderschrift is later nog in twee stukken opgedoken bij Gemeentewerken en herplaatst in de Lenculenstraat 10.

De VMG blijft voortfurend speuren naar verdwenen gevelstenen, met resultaat (soms) zoals met IN DE STAD CEVLEN, Stenenwal 23. En er zijn er ook nog waarvan we vermoeden – ja zelfs bijna zeker weten - dat ze dan wel verdwenen/verborgen, maar niet verloren zijn gegaan. Maar waar zijn ze?



Echt verloren gegaan?



