



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 2020

Heywagel terug in Maastricht



In de gevel van Boschstraat 61 is de gevelsteen 17 IN DEN GRODEN HEYWAGEL 75 herplaatst, of liever gezegd een replica. Want de oorspronkelijke steen is ooit verdwenen naar Brussel waar hij wel is teruggevonden, maar het is de VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen) helaas niet gelukt hem terug te halen. Daarom werd omdat nu wel een foto beschikbaar was, het idee geopperd een hardstenen replica te laten maken. Een geslaagde sponsoractie heeft dat mogelijk gemaakt.



De originele Heywagel is afkomstig van het café In den Huiwagel aan de Maastrichter Grachtstraat 37. Daar zag Victor de Stuers hem nog in 1867 en ook het Register van huisnummers vermeldt de gevelsteen op dat adres. Maar waarom en wanneer hij daar verdwenen is, blijft een raadsel.

Nu zet De VMG uitgebroken gevelstenen bij voorkeur terug op het oude adres, maar omdat bij de renovatie van het Boschstraatkwartier in de jaren zeventig de gehele Maastrichter Grachtstraat (omgedoopt naar Lakenweversstraat) op de schop ging en er nieuwbouw kwam, werd gezocht naar een andere en geëigende plek. De oud ogende tuinmuur van Boschstraat 61 aan Het Lakenlood, recht tegenover waar het voormalige café stond, leek een goede mogelijkheid, maar dat idee werd al vrij snel losgelaten omdat dat steegje wel erg achteraf ligt en het behoud van de steen door wat daar allemaal in het duister gebeurt niet gegarandeerd kon worden.

De voorgevel van Boschstraat 61 kwam toen vanwege ouderdom, veiligheid en vooral ook uitstraling in beeld. Maar ook daar was een probleem. De steen was net te groot om te passen tussen de hardstenen kraagsteen en bovenliggende raamdorpel. Na veel passen en meten is daarom besloten een stuk(je) uit de kraagsteen te slijpen om ruimte voor de steen te maken.

Zo heeft Maastricht haar hooiwagen weer terug, met dank aan wie dat mogelijk gemaakt hebben.

Het hele verhaal over de heywagel: <http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/QR/heywagel/index.htm>